



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



NB zondag 10 juli 2022

Vandaag zondag 10 juli gaat Dhr. M. Lock uit Giessenburg voor.
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Joop Eijkelenboom.

Volgende week zondag 17 juli gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.

Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei.

Collecte 10 juli 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor The Mall, jongerenwerk in Gorinchem.
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

-Toelichting collecte

Deze zondag is de bestemming van de diaconiecollecte The Mall Jongerenwerk in Gorinchem. Het is een onderdeel van het landelijk bekende Youth for Christ. Ze ondersteunen kwetsbare jongeren op één of meerdere leefgebieden en zetten in op talentontwikkeling. In Gorinchem zijn ze betrokken bij diverse projecten die groei bij jongeren op het oog hebben. Ze zijn regelmatig in de Binnenstad, Haarwijk en Gildenvijk op straat actief. Daar zoeken ze jongeren op en luisteren ze naar hun verhaal. Ze bieden jongeren een veilige plek in de drie jongerencentra. Hier bouwen ze aan de relatie met jongeren. De meiden hebben een eigen plek waar ze activiteiten doen en samen met de meidenwerker praten over wat hen bezighoudt. Meer informatie over dit mooie werk kunt u vinden op www.mallgorinchem.nl Helpt u mee om dit jongerenwerk vorm te geven?

Collecte 17 juli 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor Vrienden van De Hoop in Dordrecht.
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds

-17 juli - Vrienden van de Hoop Dordrecht

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving of met psychische problemen. Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten vaak zeggen: "Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet." De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontworpen levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven.

Bij de diensten

Het wordt geen doorgaande lezing; dat wisten we al. Ruth lezen we mondjesmaat. Dat geeft niet, want elk hoofdstuk vertelt zichzelf. De afgelopen keer ontdekten we dat de grote vragen rond lijden en Goddelijke aanwezigheid zich al in het eerste hoofdstuk aandienden. Door goed naar de namen te kijken, zagen we ook dat zich verhaallijnen begonnen te ontwikkelen.

Dat je het niet alleen kunt. Dat God je soms omwegen laat maken om te ontdekken hoe goed het kan zijn in Zijn broodhuis. Dat Hij er is voor wie trouw blijft. Het boek zal zich rond die lijnen verder ontwikkelen. Trouw leidt tot gerechtigheid, vertrouwen tot God. Op 17 juli lezen we hoofdstuk 2, op 24 juli hoofdstuk 3.

Bloemen

De bloemen van zondag 10 juli gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties voor hun 55 jarig huwelijksjubileum naar br. en zr. Floor en Margriet de Groot – Rietveld.

De bloemen worden weg gebracht door Jannie van Harten.

Bloemen

De bloemen van zondag 17 juli gaan met onze hartelijke groeten naar br. Bert Koolstra.

De bloemen worden weggebracht door Ben en Anneke Vonk.

Geloofskracht

Johnson treedt af, Abe wordt neergeschoten, Poetin dreigt. Allemaal overtuigt van eigen gelijk met dromen voor hun volk. Allemaal in de veronderstelling dat ze in hun recht staan. En toch zullen ze nooit de wereld beheersen. Zo heeft God het niet gewild. Hij verspreidde de mensen over de aarde omdat Hij niet wilde dat ze beroemd zouden zijn en verder dan de hemel konden reiken (Gen. 11: 6).

Wat zullen onze wereldleiders de pé in hebben dat er ooit een Nimrod is geweest. Hij was het namelijk die hun dromen nu nog steeds verstoort. Hij zette aan tot ingrijpen van God. Als ik Genesis 10: 8 en verder lees en daar makkelijke conclusies uit trek, kom ik tot de volgende gedachtengang: Kus was ook de vader van Nimrod, de eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldig jager. De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel. Hij bouwde Nineve. Zou hij dan ook de toren van Babel hebben gebouwd? Als enige machthebber op aarde, had hij tenslotte de enige stem die tegen de wil van God in kon gaan. Eén toren, één taal, één machthebber. Het staat er niet met heel veel woorden, maar algemeen wordt toch aangenomen dat Nimrod verantwoordelijk was. De sufferd. In het Engels is Nimrod bij mijn weten nog altijd een scheldwoord voor iemand die zich slecht gedraagt en zichzelf wil verrijken.

Ik hoor bijvoorbeeld Kim Jong Un als een ware Nimrod streven naar hoge torens van Babel en gek genoeg zie ik ook de vele spraakverwarring onder Europese lidstaten bij het bepalen van een strategie. Was Nimrod maar een goede machthebber geweest. Eentje voor iedereen, trouw aan God en mensen. Hoeveel was ons dan bespaard gebleven!

Vriendelijke groet, Yvette Pors

Data ter herinnering

28 augustus

Openluchtdienst 10.00 uur

18 september

Startzondag en bevestiging ambtsdragers

*De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 24 juli. Deze zal voor **twee weken** zijn.*

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 22 juli 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com